



مؤسسة المركز الديني للمغاربة **Stichting Marokkaans Religieus Centrum**  
إسدورن سترات 36 Esdoornstraat 36  
ليواردن 8924 BK 8924 BK Leeuwarden  
الهاتف: 058-2674729 Tel.: 058-2674729  
البريد الإلكتروني: info@moskeeleeuwarden.nl E-mail: info@moskeeleeuwarden.nl

Leeuwarden, 28 maart 2021

Asalamualeikum wa Rahmatulahi wa Barakatuh,

Beste en meest gerespecteerde ouders, broeders en zusters,

Naar aanleiding van de eerste lockdown heeft het bestuur de verantwoordelijkheid en het moeilijke besluit genomen de moskee te sluiten van 17 maart 2020 tot 01 juli 2020. In de tweede lockdown, die is begonnen vanaf 15 december 2020, is de moskee opengebleven voor de dagelijkse gebeden en het bidden van het vrijdagmiddaggebed. Vanaf dinsdag 23 februari 2021 tot 15 maart 2021 was de moskee opnieuw gesloten, daar het duidelijk werd dat een aanzienlijk deel (van de reguliere moskeebezoekers) van de gemeenschap ziekteverschijnselen toonden en/of positief waren getest op het coronavirus.

Op de persconferentie van dinsdag 23 maart 2021 is medegedeeld dat de avondklok gehandhaafd blijft. De enige verandering is dat de avondklok vanaf woensdag 31 maart een uur later ingaat, namelijk vanaf 22:00 uur (tot 04:30 uur). Dit heeft – naast de reeds bestaande regels<sup>1</sup> – de volgende gevolgen:

- Het avondgebed (salaat Eicha) kan niet worden verricht omdat de moskee niet geopend kan worden in verband met de avondklok. Het bestuur heeft contact gezocht met de gemeente voor een uitzondering<sup>2</sup>, maar die is niet toegekend.
- Het bestuur heeft de keuze gemaakt om het zonsonderganggebed (salaat Maghrib) niet gezamenlijk (direct na elkaar) te verrichten met het avondgebed (salaat Eicha). Iedereen dient het avondgebed thuis te bidden (met de intentie van het gezamenlijke gebed.)
- Als in de toekomst – waarschijnlijk in de maand mei – het zonsonderganggebed (salaat Maghrib) rond 22:00 uur, maar ook als het ochtendgebed (salaat Fajr) rond 04:30 uur moet worden gebeden, en de avondklok is nog in werking zoals vanaf woensdag 31 maart ingaat, dan kan er niet in de moskee gebeden worden.
- Het bovenstaande betekent dat het programma in de Ramadan, denk aan: de gezamenlijke iftaar, de lezingen en de nachtelijke gebeden (salaat tarawih) – zoals dat

<sup>1</sup> Zie: <https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/> (mededelingen: 14-03 / 16-02 / 01-09 / 08-06)

<sup>2</sup> Bij de twee eerdere keren dat de moskee gesloten is geweest hebben alleen bestuursleden de oproep tot het gebed gedaan en de vijf dagelijkse gebeden onderhouden. Dat is nu ook niet meer mogelijk.



مؤسسة المركز الديني للمغاربة Stichting Marokkaans Religieus Centrum

إسدورن سترات 36 Esdoornstraat 36

ليواردن 8924 BK 8924 BK Leeuwarden

الهاتف: 058-2674729 Tel.: 058-2674729

البريد الإلكتروني: info@moskeeleeuwarden.nl E-mail: info@moskeeleeuwarden.nl

de afgelopen jaren is georganiseerd – dit jaar opnieuw niet kan plaatsvinden. Dit heeft met de avondklok te maken, maar ook met de risico's die het met zich meebrengt om grote groepen mensen gelijktijdig te ontvangen in de moskee. Nog maar twee weken geleden is onze moskee weer geopend na een sluiting van drie weken. Op dinsdag 13 april 2021 wordt er opnieuw een persconferentie gegeven, mocht dat tot nieuwe inzichten leiden dan wordt dat zo snel mogelijk gedeeld. Dat geldt ook voor het antwoord op de vraag die het bestuur heeft voorgelegd aan de gemeente betreffende de mogelijkheid het Eid-gebed te organiseren.

Natuurlijk is de moskee zo vaak als mogelijk open! Let wel, de komst naar de moskee is gebonden aan een protocol.<sup>3</sup> Let met name op de volgende zaken:

1. Degenen die zich ziek voelen of ziekteverschijnselen vertonen en/of vrienden en/of familieleden hebben die ziek zijn/positief zijn getest moeten thuisblijven.
2. Er moet overal – op het plein, bij de winkel en in het hele gebouw – anderhalve meter afstand worden gehouden van elkaar.
3. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje bedekt uw neus, mond en kin en wordt opgezet zodra het perceel/gebouw wordt betreden.
4. Er is in het gebouw één looprichting, loop s.v.p. niet in tegengestelde richting.
5. Bidt de vrijwillige gebeden (voorlopig) thuis. De moskee wordt na het gebed gesloten en ongeveer 15 min. voor het volgende gebed geopend.

Als wij deze regels en adviezen respecteren en opvolgen dan kunnen wij op een verantwoorde manier de moskee bezoeken. Wij vragen uw geduld en begrip voor al het bovenstaande en hopen en vertrouwen erop dat men deze mededelingen en regels respecteert en naar beste vermogen zal nakomen.

Met vriendelijke vredesgroet,

Het bestuur

<sup>3</sup> Het complete vindt u bij de mededeling van 08 juni 2020 op het volgende adres: <https://moskeeleeuwarden.nl/mededelingen/>.